

Wanneer doe jij je OGEN OPEN?

Toen Ik de laatste keer met je sprak, zei Ik zo duidelijk als Ik kon via de geest van mijn Opnemer:

WANNEER DOE JE JE OGEN OPEN, WORDT JE VOLWASSEN EN BESLUIT JE OF JE DE MOED ZULT HEBBEN OM JE OUDE ZEER–GELIEFDE MYTHES VAN EEN BLOEDENDE CHRISTUS AAN EEN KRUIS DIE BETAALT VOOR JOUW ZONDEN, VAN JE AF TE WERPEN?

Wanneer zul je MIJN Waarheid aanvaarden – de waarheid dat Ik, Jezus, gezien werd als een bedreiging voor de openbare orde en een BEDREIGING VOOR DE JOODSE LEIDERS, omdat Ik de mensen over een God van Liefde onderrichtte. EEN GOD Die geen offers behoeft!

Ik leerde de mensen dat VERGEVING essentieel was om een gelukkig en gezond leven te ervaren, terwijl de Joden ‘oog om oog’ onderwezen en terwijl hun GOD hen op Heilige Oorlogen tegen de ‘heidene’ stuurde.

Ik, de echte Christus, leerde hen dat ze zich geen zorgen moesten maken over vuile drinkbekers, maar moesten letten op wat er uit hun geest en hun mond kwam.

Zij die inzicht en begrip hebben, zullen inzien dat Ik teruggekomen ben en uitweid over dit eenvoudige thema en uitleg WAAROM Ik de levensprincipes onderrichtte die mensen nu zo dringend nodig hebben om zichzelf en de planeet voor een totale ramp te behoeden.

Lees Brief 1 totdat je hem volledig begrijpt.

Lees Brieven 5 en 6 totdat jij je volledig realiseert:

dat je met dezelfde energie DENKT en VOELT als waarvan je wereld gemaakt is.

dat jouw gedachten elektro–magnetische blauwdrukken zijn die uiteindelijk naar buiten treden als gebeurtenissen en dingen waar je ofwel naar verlangd hebt – ofwel heel erg bang voor geweest bent OF als die dingen, goed en kwaad, die je anderen hebt aangedaan.

Wijs deze Brieven niet af als zouden ze geen betrekking hebben op jouw leven.

Ze leggen precies uit waarom LIEFDE dé materie is waaruit je lichaam gevormd is. Wanneer je met boosheid, wrok en afkeer in je hart leeft, ben je actief negatieve krachten aan het scheppen die geleidelijk je gezondheid ondermijnen en je lichaam en je leven vernietigen.

Omdat de BRIEVEN zowel de ware AARD beschrijven van ‘DAT’ Wat alle zichtbare dingen tot bewust zijn heeft gebracht als jouw exacte relatie met ‘DAT’, kun jij met behulp van de BRIEVEN je eigen zelf veranderen.

Je kunt het soort mens worden met wie JIJ graag zult samenleven.

Er zal je nooit meer gezegd hoeven te worden dat je van jezelf moet houden en dat je jezelf moet respecteren.

Wanneer je mijn BRIEVEN dagelijks gelezen en her–lezen en GELEEFD hebt, zul jij jezelf spontaan respecteren en hoogachten – van nature – VREUGDEVOL.

Je zult blij zijn met WIE je echt bent en met jouw onbegrensde vermogen tot creativiteit.

DIT IS GEEN NEW AGE lering.

Mijn CHRISTUS LERING blijft en zal dezelfde blijven door de eeuwigheid heen:

Het is de ‘Vader’– GODDELIJK BEWUSTZIJN – die het werk van scheppingskracht in mij doet – en die dat evenzeer in jou zal doen wanneer jij het ego overwint.

“Wanneer jij, ook, Universele Liefde WORDT.”